

DE KAPEL AAN 'T HOF VAN SANDERS

Een wonderlijke redding



Roger POELAERT

't Hof van Sanders is vandaag gekend als 't hof van Van Laethem. Het is gelegen rond de oude site in de Schavolliestraat op het snijpunt met de Bontestraat. Het oorspronkelijk boerenhof is ondertussen uitgegroeid tot een landbouw- en loonwerkersbedrijf en een agricentrum. Rechtover de ingangspoort van de oorspronkelijke boerderij staat een kapel. Ze is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. De kapel dankt haar bestaan aan een ongeluk en een wonderlijke redding van ene Marie Decoster. In de arduinen steen boven de kapeldeur is volgende tekst gebeiteld:

**Heilig Hart van Jezus
Ontferm U Onzer**

Stukje geschiedenis van de Familie Decoster

't Hof van Sanders is genoemd naar ene Alexander De Coster, een telg uit de gelijknamige familie. Onder het kadasternummer 545b en 546a van de kaarten van Vandermaelen (VDM 1847) en ook op de kaarten van Poppe (1842) staat als eigenaar van dat pand in de Schavolliestraat vermeld: *Decoster J n Bte Schavolliendriesch*. (punt 1). Volgens deze gegevens was de familie van **Jean-Baptist Decoster** in de 19de eeuw de eigenaar en bewoner van het pand.

- 1 Bovengenoemde **Joannes Baptist Decoster** werd geboren rond de jaren 1800 en was eigenaar van *het hof op den Schavoliendriesch*. Hij was de vader van Franciscus Decoster.
- 2 Franciscus Ignatius werd geboren te Vollezele op 20 maart 1829. Hij overleed te Oetingen op 5 april 1916.
- 3 Franciscus Ignatius had als zoon Petrus Decoster. Petrus werd **geboren te Oetingen** op 6 juni 1856. Hij huwde op 29 november 1881 te Vollezele met Bernardina Durant.
- 4 Nazarine Decoster was de dochter van Petrus. Zij werd op 4 januari 1876 geboren te Vollezele en overleed te Oetingen op 17 augustus 1969, 93 jaar oud.

Landbouwtandem Decoster Van Laethem

Cyrellus Van Laethem werd geboren op *t hof van Jeppes* op de Heirbaan (Gooik) op 29 maart 1878. De naam **Jeppes** komt van dokter Theodorus **Josephus** Van Lathem. Deze familie gebruikt de schrijfwijze Van Lathem ipv Van Laethem. Cyrellus werd later ook burgemeester van Oetingen en was de broer van dokter Josephus.

Cyriel Van Laethem huwde te Oetingen met Nazarine Decoster (zie punt 4) op 22 februari 1911 wonende op het hof van Decoster, het latere **hof van Sanders** aan de Schavolliestraat. Hij overleed op 25 april 1969. Het paar bleef op deze boerderij tot 1932. Daarna verhuisden ze naar een nieuwbouw in de Turkyestraat nummer 2. Samen met hen woonden er Petrus Decoster (zie punt 3) en een **zekere Marie Decoster**, een ongehuwde tante. Het ongeluk dat deze overkwam was de aanleiding tot de bouw van de kapel. Tussen 1932 en 1950 was de boerderij verhuurd aan Jean-Baptist De Smet. Sindsdien is ze onafgebroken onder het beheer van de familie Van Laethem.

Parcel	Owner	Area	Notes	Start	End
544	Schey's	485		16-70	15-87
544 ^b	Schey's, Petronelle Oetingen	485		4-10	3-12 30
545 ^a	La même	485	muisson	3	2-28 18
545 ^b	Decoster, J n Bte Schavolliendriesch	543		8-50	8-08
546 ^a	La même	548	jurain		

Kaart Vandermaelen (VDM): familie Jean Baptist Decoster bewoner van het pand Van Laethem.



Ligging met kadastrumnummers van het pand van de familie Decoster.



Nieuwbouw in de Turkeyestraat. (naast de trambaan).

Ontstaan van de kapel

De hoger vernoemde **tante Marie Decoster** woonde in bij de familie Van Laethem aan de Schavolliestraat. Huizen werden met kolenkachels en steenkool verwarmd. Regelmatig werd een kar van dat zwarte goud ingeslagen om de winter door te komen. Zo ook op 't hof van Sanders. De geladen driewielkar werd door man- en vrouwkracht de loods ingeduwd. Het zware gewicht op de ijzeren velgen rond de wielen sneed door de betonnen vloer (vout) waaronder een beerput was. Samen met kar en kolen verdween ook tante Marie in de beerput, maar ze werd gered en overleefde de onfrisse duik. Als dank voor dit kleine wonder werd besloten een



De kapel.

kapel te bouwen op de hoek van de weide rechtover de boerderij. De kapel werd toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.



Ligging van de kapel aan het snijpunt van de Schavolliestraat en de Bontestraat. Rechts het atelier van Petrus Josephus Mertens (°1893).



Achterzijde van de kapel.



Achter deze muur op de binnenkoer was de beerput.



Zicht op de boerderij Van Laethem en de kapel.



Kunstig glasraam.



Arduinen steen met tekst.



Detail van de arduinen sluitsteen, Heilig Hart met kruis erboven.

Er werd op geen kosten gekeken bij de bouw en dit is geen Lourdeskapel zoals die overal in Vlaanderen rond 1880 en later gebouwd werden. De kunstig gekapte sluitsteen van de spitsboog boven de deur bevat een hart met kruisje erboven. De metalen deur met smeedwerk heeft centraal een tekst met de drie eerste Griekse letters van het woord **JESus** te weten: de "I" van jota ook gebruikt voor de letter J. De tweede letter (èta) ziet er uit als onze letter H maar komt overeen met de klank "è". De derde letter (sigma) is de "S" dat in het latere Grieks ook als "C" geschreven wordt.

Wie die ijzeren deur met smeedwerk maakte was waarschijnlijk de gebuur **Petrus Josephus** Mertens, geboren te Oetingen op 18 november 1893. Hij was oud-strijder WOI (zie boek 'Oetingse Jongens in de Grootte Oorlog', pagina 235). Zijn broer en eveneens oud-strijder was Petrus Arthur Mertens (zie boek 'Oetingse Jongens in de Grootte Oorlog', pagina 236). **Petrus Josephus** was gekend als *Zjef van Lippes* en woonde in de Bontestraat rechtover de bewuste kapel. René Pletinckx geboren in 1919, gekend als René van Lippes, huwde op 10 januari 1945 met de dochter Augusta Mertens.

René zette de stiel van zijn schoonvader voort in de werkplaats van Zjef en begon later een gelijkaardige zaak in Gracht, samen met zijn vrouw Augusta. Landbouwers uit de wijde omgeving, groot of klein, konden bij Zjef terecht voor smeedwerk, herstellingen, laswerken en ze konden er ook landbouwmachines kopen. Het is logisch dat deze versierde ijzeren toegangsdeur tot de kapel in het atelier van Zjef Mertens gemaakt is. Temeer dat ook de poort van zijn werkatelier op gelijkaardige wijze met zijn initialen versierd werd.

De binnenzijde van de kapel is bekleed met gekleurde versierde keramische tegels. Centraal boven het altaar staat het beeld van Onze-Lieve-Heer met aan de voet twee stolpen, waaronder links Maria staat en rechts Jozef. Ook staan er twee kleine Lourdesbeeldjes van Onze-Lieve-Vrouw, geflankeerd door een kandelaar met drie bruine kaarsen. Opmerkelijk zijn ook de gekleurde glasramen langs de zijkanten. De gebruikte egale bouwsteen is niet afkomstig van plaatselijk handmatig gevormde stenen en gebakken in een baksteenoven, zoals gebruikelijk rond de jaren 1900. Alles aan de kapel, zowel binnen als buiten, wijst op een meer recente bouwdatum. Volgens Oetingenaren zou de bouw rond de jaren 1930 gedaan zijn.



Metalen deur met de letters JES.



Smeedwerk op de deur van het atelier van Josephus Mertens met als initialen J.M.

Het gezin van Cyriel Van Laethem en Nazarine Decoster

- Jeanne Van Laethem (1912-2003), gehuwd met onderwijzer Aimé Reygaert, destijds gekend als de "Grote Meester".
- Raymond Van Laethem, werd priester gewijd op 11 juni 1938 en later pastoor-deken van Pepingen van 2 juli 1964 tot 30 juni 1990.
- Leo(n) Albert Jan Baptist Van Laethem, ging eveneens met zijn broer naar het seminarie, maar de roep van de boerderij klonk luider. Hij werd geboren te Oetingen op 6 maart 1916 en huwde op 3 juni 1947 Josephine Bombart. Dit paar nam de boerderij over in 1952. Zij hadden als kinderen:
 - 1 Luc Van Laethem. Hij is vandaag één van de zaakvoerders van het bedrijf samen met zijn vrouw Christiane Depreter. Hun kinderen Werner Van Laethem met echtgenote Ann Vanderlinden en Gunther Van Laethem zijn mede de huidige bezielers van het bedrijf.
 - 2 Guy Van Laethem.
 - 3 Paul Van Laethem.



Binnenzicht van de kapel.



Bewaart in uw herinnering en gedenk
in gebed en Eucharistie

Mevrouw

Nazarine DE COSTER

weduwe van
de Heer Cyriel VAN LAETHEM
lid van de Bond "Kerk en Wereld" en Mariagilde

geboren te Vollezele op 4 januari 1876,
en te Oetingen op 17 augustus 1969,
overgegaan tot het Verheerlijkte Leven in God.

"Vrouw, ge hebt een groot geloof", zo klonk het evangelie van die zondag, waarop moeder ons verlaten heeft. Voor ons zijn die woorden de samenvatting van haar leven, want zij was zich diep bewust dat haar dagelijkse arbeid, maar ook haar bedlegerig-zijn de laatste jaren een roeping waren van de Heer, om op de haar toegewezen plaats in het leven mee te werken aan de opbouw van de wereld en de groei van het Godrijk tussen de mensen.

Moeder had vaders stem gehoord, en de morgenstille bracht haar de vreugde van het weerzien... en ons de droefheid van haar dood.

Lieve moeder, grootmoeder, gij zijt uit ons oog verdwenen, maar uw liefde sterft niet, want ze

reikt tot over de grenzen van de eeuwigheid... Uw mond zwijgt, maar uw diep-gelovig leven spreekt en blijft spreken tot al uw kinderen.

Beste kinderen en kleinkinderen, leeft eensgezind onder elkaar en laat u niet ontmoedigen, als het leven soms hard en zwaar wordt; ik bid voor U om een sterk geloof, dat mij steeds heeft getroost en ook u troosten zal. Bidt voor mij; vooral gij, mijn zoon-priester, denk aan mij, als ge het Godsvolk voorgaat in het eucharistisch offer.

Uw gebed was een grote hulp voor onze dierbare overledene, uw deelneming een ware troost voor ons, daarom danken U van harte:

Mevrouw Aimé Reygaert-Van Laethem,
kinderen en kleinkinderen,
Eerwaarde Heer Raymond Van Laethem,
De Heer en Mevrouw Leon Van Laethem-Bombart,
en kinderen,
De families De Coster, Van Laethem,
Durand en Van Opdenbosch.

Drukk. Fr. Bellemans-Timmermans, Oetingen



12 juli 1992 Jeanne Van Laethem wordt 80 jaar. V.l.n.r. Raymond Van Laethem, Christiane Depreter, Jeanne Van Laethem en Leon Van Laethem.

Gedachtenisprent Nazarine De Coster.



Gij, die hem gekend hebt
bewaart in uw gebed en uw hart
de herinnering aan

Mijnheer

Cyriel VAN LAETHEM

echtgenoot van
Mevrouw Nazarine DE COSTER

OUD-BURGEMEESTER van OETINGEN
Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen

geboren te Gooik op 29 maart 1878
en te Oetingen op 25 april 1969
overgegaan tot het Verheerlijkte Leven in God.

Stammend uit een waarachtig kristelijk gezin, was hijzelf ook een man van oprecht geloof. Wat hij van kindsbeen af geleerd had, werd daad in zijn leven als volwassen kristen; en met de eenvoud van een kind wist hij de bovenaardse werkelijkheden innig te verweven met de realiteit van ons eigen bestaan.

Goede vader, hoe hebben wij u stil bewonderd deze laatste jaren: het verlangen om uw oude-vertrouwde werk telkens weer te hervatten en daartegenover de langzaam-kwijpende krachten, die u niet meer toelieten te doen wat ge verlangde. Ook dat hebt gij met volkomen berusting aanvaard, die alleen maar wortelen kon in een liefdevolle overgave aan

de wil van O. L. Heer. Mogen de engelen u thans begeleiden naar het paradijselijk land van Gods heerlijkheid. Wij vragen de hemelse Vader dat Hij alle menselijk falen bedelven mag onder Zijn grote barmhartigheid.

Dierbare echtgenote, al worden we gescheiden, onze liefde sterft niet; de genegenheid van ons tatrijk nageslacht weze daarvan voor u een voortdurende aanduiding. Blijven we bidden voor elkaar en gij, mijn zoon-priester, zult voorzeker dag na dag in uw samenzijn met de Heer aan mij denken.

Uw gebed was een grote hulp voor onze dierbare overledene, uw deelneming een ware troost voor ons, daarom danken U van harte:

Mevrouw Cyriel Van Laethem-De Coster,
Mevrouw Aimé Reygaert-Van Laethem,
kinderen en kleinkinderen,
Eerwaarde Heer Raymond Van Laethem,
De Heer en Mevrouw Leon Van Laethem-Bombart,
en kinderen,
De families Van Laethem, De Coster,
Van Opdenbosch en Durand.

Drukk. Fr. Bellemans-Timmermans, Oetingen



Augustus 1998: Raymond Van Laethem is 60 jaar priester. V.l.n.r. Jeanne Van Laethem, Raymond Van Laethem (deken) en Leon Van Laethem. Op de achtergrond Antoon Gillijns, Sylvia De Tré (echtgenote Jozef Antoons) en Jozef Antoons (gedeelte), verantwoordelijken van de kerkraad.

Gedachtenisprent Cyrillus Van Laethem.

Info

- Familie Van Laethem in de Schavolliestraat.
- Databank van de gemeente: Luc De Visscher.
- Jozefa Reygaert en Ann Paternoster.
- Eric Beirnaert.

Foto's

- Roger Poelaert.